



Reacties op

*Sesi. Een oorlogsrelaas van een jonge Friese vrouw voor haar broer in Nederlands-Oost-Indië*

*Nynke Sietske de Vries*

ISBN 978-90-77024-82-9

208 pag./geïllustreerd

€ 20,00

Het boek is meer dan interessant om te lezen.

Ik was 7/8 toen wij belegerd werden... wij ontmoeten de Duitsers in de Riege, terwijl we bij omke Sietse waren en vluchten naar Achlum... ik weet nog dat we over nauwe plankjes moesten met de kinderwagen waar Gerlof in lag.

Heit fietste elke dag naar huis om de koeien leeg te melken... en dan was mem erg ongerust.

*Lienwe Blanksma, Canada*

Wel, ik heb Sesi met grote aandacht gelezen.

Zonder aarzelen beken ik dat het voor mij een uitstekende uitgave is.

Zou ik beweren dat ik het er traanloos afgebracht heb, dan zou ik de waarheid verduisteren.

De ellende die alle burgers ondervonden wordt goed weer gegeven.

*Louie Banksma, Canada*

Ik ben met het boek aan het lezen. Het leest vlot, maar er staat veel in (kleine letters), dus ik heb het nog niet uit. Ik vind het wel een mooi tijdsbeeld en heb je moeder natuurlijk goed gekend.

We zaten samen in het bestuur van Dorpsbelang en ook later nog wel regelmatig contact. Dat maakt het extra bijzonder.

*Marijke Baarda*

'Pake en beppie en alle omkes en tantes varen dit weekend ook mee. 'T is het weekend na de presentatie van Nynkes "Sesi". Waar kun je het beter lezen dan op het Friese water, vlak bij de tramlijn van Sneek naar Heerenveen. Je ziet de tram rijden met Jan op weg naar Mimi. Zonder ondergoed, want anders zie de kreukels ervan in zijn pantalon. Het is een mooie bijzondere week, met weemoed en het besef van verbonden zijn met dit stukje aarde en de "familie fan us".'

Dank voor de mooie dag donderdag en van je prachtig boek.

*Wessel de Vries*

Uit! Ik heb je boek in één ruk uitgelezen! Wat was je moeder een bijzonder begaafd schrijfster, zeker wanneer je bedenkt hoe jong ze was. Ze omschrijft zo prachtig zowel de dagelijkse gang van zaken als haar diepste gedachten, heel *to the point* en toch zo fijngevoelig! Ze beziet de dingen in nabijheid en van een afstand en met een groot hart voor de liefde. Ik ben er echt van onder de indruk.

Daarbij vind ik dat het 70 jaar na dato, nog verrassend actueel is. In een tijd waarin hele volksstammen verkassen omdat hun eigen grond niet meer veilig is, terwijl wij hier bijna alles wat ons gemak en comfort geeft, als vanzelfsprekend beschouwen. Vooral dat laatste beschrijft ze vaak pakkend.

*Naomi Kooijmansy*

Nynke ik heb je boek gelezen en heb er van genoten, een intrigerende geschiedenis en knap zoals het leven, en wat Siet toen bezig hield, door haar beschreven is in de dagboeken. Zij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het verleden. Sommige gebeurtenissen in het dorp waren voor mij herkenbaar uit mijn jeugd in Wirdum.

Jij hebt de puzzelstukken met elkaar verbonden op een logische en leesbare manier, knap hoor! Indrukwekkend, ik ga het zeker nog eens lezen, en dat is voor mij een goed teken.

*Hinke Buitenveld*

Wat een mooi boek heb je gemaakt. In het centrum je moeder met haar taalgevoel en haar opmerkingsgave. Het dorp komt tot leven met de toneelvoorstellingen, met kermissen en met de speeches van Gratama. De jaren glijden voorbij met de toenemende zorgen door de oorlog en je raakt vertrouwd met alle betrokkenen; de regelaar Jan en Sip de onderwijzer die zijn draai zoekt. Het Friese platteland is voor me gaan leven, ik heb genoten.

*Frits Louwersheimer*

Het boek Sesi heb ik nu tweemaal gelezen en ik kom tot de conclusie dat het de beste geschiedenisles uit m'n leven is geweest. Ik ben van 1951 en moet de informatie omtrent de oorlogsprikelen dus hebben 'van horen zeggen' of 'uit de boeken'. En juist Sesi vind ik een soort verstrengeling van deze beide informatiebronnen. Want de dagelijkse beslommingen binnen een dorpsgemeenschap én daarnaast binnen de familie waarover je moeder schrijft zijn zo gevoelig, beeldend en gedetailleerd verwoord dat het net lijkt alsof ze worden verteld en gebeuren waar je bij staat. Iedereen heeft wel gehoord van schaarste, bonnen, avondklokken, evacués, onderduikers enz. enz. plus de militaire kant van deze ellendige periode. Maar om je in te leven in wat er verder nog allemaal schuilging achter de alledaagse bezigheden en beperkingen in oorlogstijd en met name in het leven van een herbergiersfamilie annex timmerwinkel in een klein Fries dorp, daarvoor moet je dit zelf meegemaakt óf het boek Sesi hebben gelezen. Dat helpt je een eind op weg. Ik ben dan weliswaar geboren en getogen in Pingjum, waardoor ik het met andere ogen lees, maar ook voor de niet Pingjumer is het zeer de moeite waard om te lezen. Hulde!

*Sjoerd Vriesema*