

INHOUD

1. INLEIDING: EEN ANTHROPOLOGISCHE BLIK OP MODERN OUDERSCHAP	11
Met antropologische blik	12
Culturele diversiteit in vaderschap en moederschap	14
Intermezzo: een evolutionair perspectief	16
Moeders en vaders in Nederland: de tweede golf en haar naweeën	18
Moeders en vaders in Nederland: de cijfers	20
Het verhaal achter de cijfers	23
Verhalen van eigentijdse ouders	26
IRIS <i>'Dan maak je er gewoon het beste van'</i>	29
2. EEN STAP IN HET ONBEKENDE	39
Tussen natuur en cultuur	39
Een antropologische blik op het huwelijk: toekomstig ouderschap	41
Gezinnen in Nederland: de cijfers	45
Kiezen? Plannen?	48
Het geschikte moment?	51
<i>Allomoeders</i>	54
<i>'Met een kind moet je er zelf maar uitkomen'</i>	56
MARCIA <i>'Je geeft alles wat je kan aan je kinderen'</i>	61

3. OP DE SCHOUDERS VAN DE VORIGE GENERATIE	71
Een antropologische blik op de vorming van het ego	72
‘Maar hier zit je tussen vier muren’	77
Een groeiend spanningsveld	80
Tussen thuis en opvang	82
Tussen twee huizen	86
Tussen twee culturen	90
Omgaan met diversiteit: leren hóe te denken	94
MINKE <i>‘Je kan het dus op heel veel fronten verknallen’</i>	97
4. TROPEJAREN: WIE ZORGT?	105
Intermezzo: Zweden als voorbeeldland	106
Nederland deeltijdland	108
‘Maar uiteindelijk sluipt het rollenpatroon er wel in’	110
‘Accepteren dat hij het net zo goed kan als jij’	112
Een weg met hobbels	116
De driedubbel opgehoogde lat	123
De realiteit van de beperkte mogelijkheden	125
Nieuwe kansrijke en kansarme gezinnen	128
YOUSSEF <i>‘Gebruik je koppie en denk na; dat wil ik mijn kinderen meegeven’</i>	133
5. GEWORTELD ZIJN EN LEREN ULIEGEN	143
Het land van glitter en glans	143
Verdeelde ruimte in een verdeelde stad	148
Een plek in de geschiedenis	153

FRITS <i>'Als je kijkt met de ogen van een tweejarige'</i>	161
6. CONCLUSIE: VERHALEN IN VEELVOUD	171
Ruimte voor kinderen?	172
Vanuit de antropologie gezien	173
Gedeelde verhalen	175
DE OUDERS IN DIT BOEK	179
WOORD VAN DANK	185
BRONNEN	187
OVER DE AUTEURS	191